

PAROCHIEKLOK

van de parochie van de H. Franciscus te Bolsward
vrijdag 27 augustus - vrijdag 24 september 2010

Viersprongrooster

Stad van mijn dromen

Als deze klok bij u op de mat ligt, lopen de vakanties ten einde. Voor de schoolgaande jeugd en de werkende beroepsbevolking komt het gewone leven weer op gang. Gelukkig is de economische situatie niet meer zo dreigend als vorig jaar. Voor iedereen is er het rustige gevoel dat de meeste van onze mensen weer rustig en veilig thuis zijn. Toch heerst er geen gevoel van zorgeloosheid. De beelden van de vele natuurrampen zetten je aan het denken: gaan ze echt altijd aan ons voorbij?

De nieuwe regering, komt die er? En als die er komt zal die goed leiding weten te geven aan ons land? Veilig thuis binnen onze grenzen, maar tegelijk een land dat door en door internationaal georiënteerd is. Een wereld die steeds opener wordt. We vieren 555 jaar Bolsward stadsrechten maar in het komend jaar is Bolsward niet langer politiek zelfstandig: ‘Stad’ alleen een eretitel, leuk voor de Elfstedentochten. Geen burgemeester meer en geen Raad. Ook kerkelijk doen we mee aan de schaalvergroting. De komende jaren is er veel verandering te verwachten. En hoe komt de kerk tevoorschijn als de wolken van de schandalen uit het verleden optrekken en de lijvige rapporten ter tafel gekomen zijn?

‘Stad van mijn Dromen’ hebben we de startzondag genoemd. Juist als de hemel grijs is moeten we onze dromen blijven koesteren. Hopen op het breken van het wolkendek. En altijd samen blijven werken aan onze Stad: ons gezin en familie, onze school en bedrijf, onze straat en de buurt, onze kerk, onze parochie. Trouw blijven aan het verbond tussen God en de mensen dat stand houdt ‘zolang er mensen zijn op Aarde’. Trouw aan de verbonden waarin wij leven. We gaan aan het werk! Doet u mee?

Pastoor.

VIERINGEN VAN DE ZONDAG:

Huylckenstein: vrijdag om 19.00 uur
Parochiekerk: zaterdag om 19.00 uur
 zondag om 10.00 uur

VIERINGEN DOOR DE WEEK:

Parochiekerk: donderdag om 09.00 uur
Bloenkamp: woensdag om 10.00 uur

VIERING VAN DE 22^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Miserere mihi. ‘Wees mij genadig Heer. Deze zondag roept de Heer ons op tot een levenshouding van bescheidenheid. Al lijkt bescheidenheid in de cultuur waarin wij leven niet de meest geschikte deugd om vooruit te komen, in de dagelijkse omgang blijft het de weg naar werkelijk in saamhorigheid leven. Lit. Kleur, groen, de struikheide bloeit.

Vrijdag 27 augustus H. Monica

19.00 uur Viering in Huylckenstein

Zaterdag 28 augustus H. Augustinus

19.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. het dameskoor

Zondag 29 augustus Marteldood van de H. Johannes de Doper

10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Cantus Deokoor

In het weekend van 28/29 augustus is er een deurcollecte voor de
MIVA

Vieringen door de week:**Woensdag 1 september** St. Beatrix da Silva

10.00 uur Viering in Bloenkamp

Donderdag 2 september H. Brocardus op de Karmel

09.00 uur Eucharistieviering in de Parochiezaal

VIERING VAN DE 23^E ZONDAG DOOR HET JAAR

‘Gij zijt rechtvaardig, Heer’. De woorden van het Evangelie van deze zondag, waarin Jezus, als het erop aankomt onze totale inzet vraagt, klinken bij ons heel anders dan in streken waar het geloof in Christus verboden is en leidt tot zware straffen. Het is onze opdracht het geloof te bewaren op de plaats waar wij wonen en leven.

Lit. Kleur: groen, Bloemen: Hemelsleutel, Sedum.

Vrijdag 3 september St. Gregorius de Grote

14.30 uur Huwelijksviering van Wybrand Vallinga en Titia Hooghiemstra

19.00 uur Viering in Huylckenstein

Zaterdag 4 september H. Martelaren van Parijs

19.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. cantrix Cecilia Bekema

Zondag 5 september Zacharias en Elisabeth

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het dames en herenkoor

Vieringen door de week:

Dinsdag 7 september H. Regina

19.00 – 19.30 Taizéviering

Woensdag 8 september MARIA GEBOORTE

10.00 uur Viering in Bloemkamp

Donderdag 09 september Saint Kieran

09.00 uur Eucharistieviering in de Parochiezaal

VIERING VAN DE 24^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Da Pacem, Geef vrede Heer. Startzondag van de kerken in Bolsward. Dit weekend denken wij na over onze stad Bolsward in het licht van het visioen van de Apostel Johannes. Stad van de vrede, Stad van mijn dromen. Op verschillende wijzen zullen we 555 jaar stadsrechten en het einde van Bolsward als een zelfstandige bestuursseenheid vieren.

Lit Kl. Groen, Bloemen: herfstasters

Vrijdag 10 september H. Nicolaas van Tolentijn, Par. Witmarsum
19.00 uur Viering in Huylckenstein

Zaterdag 11 september Sint Xenia van St. Petersburg
19.00 uur Woord en Communieviering

Zondag 12 september H. Naam van Maria
10.00 uur Oecumenische viering in de Martinikerk.
11.00 uur Oecumenische vredesdienst in Burgwerd

Vieringen door de week:

Woensdag 15 september Onze Lieve vrouw van Smarten
10.00 uur Viering in Bloenkamp

Donderdag 16 september HH. Cornelius en Cyprianus
09.00 uur Eucharistieviering in de Parochiezaal

VIERING VAN DE 25^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Salus Populi. Ik ben het heil van mijn volk. De lezingen van deze zondag roepen ons op om op een eerlijke wijze om te gaan met geld en goed. De profeet Amos roept op tot een rechtvaardige verdeling van de vruchten der aarde. In de moderne wereld, waarin de grenzen verdwijnen, is de strijd tegen onrecht, bedrog en corruptie van het grootste belang.
Lit. Kleur: Groen, Bloemen: vruchten, bessen.

Vrijdag 17 september H. Lambertus ‘Lammertsmerk’
19.00 uur Viering in Huylckenstein

Zaterdag 18 september H. Jozef van Cupertino
19.00 uur Woord en Communieviering

Zondag 19 september H. Januarius van Napels
10.00 uur Viering in de St. Franciscuskerk

Donderdag 22 september H. Mauritius
09.00 uur Eucharistieviering in de Parochiezaal

Het komt wel eens voor dat er bij de weekendvieringen geen koor vermeldt staat, dit komt omdat het rooster dan nog niet bekend is.



Lectoren, acolieten en misdienaars

- za. 28 aug. lector: M. Nota
acolieten: Anna-Nynke Kamsma en Marlies Roodbergen
- zo 29 aug. acolieten: Fanny Molenmaker en Nico Bootsma
- za. 4 sept. lector: P. de Boer
acolieten: Gerda Kamsma en Dianne Palstra
- zo. 5 sept. lector: M. Boersma
acolieten: Mireille de Vreeze en Henny Brouwer
misdienaars: Picabo Tienstra, Nicole Steigenga en Lucas-Jan Hoitinga
- za. 11 sept. acolieten: Doriet Veenendaal en René Terpstra
- za. 18 sept. Lector: L. Roodbergen
acolieten: Thierry de Vreeze en Mirella Ypma
- zo. 19 sept. lector: M. Krijnsen
acolieten: Laura Soolsma en Sietske Kamsma
misdienaars: Vera Zut, Elias Abdo en Karin Bootsma

Familieberichten

Gedoopt en gevormd:

20 juni Carolina Draaisma, Schwartzbergweg,
8743KX Hichtum

Gedoopt:

20 juni Lilian, Thom en Marilyn, kinderen van Han Mulder en Carolina Draaisma, Schwartzbergweg, 8743KX Hichtum

11 juli Jelle Hans, zoon van Sjaak Lootsma en Maria Haarsma, Cnossenlaan 4, 8701 PB Bolsward

Van harte gefeliciteerd!

Misintenties

Zaterdag 28 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sjoerd Hettinga, Henk Brattinga, Jaap Gerritsma en overl. fam. leden v.d. Zee-Brouwer, overl. ouders Roorda-Antonissen

Zondag 29 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Annie Postma, Harmen Brattinga, IJsbrand en Lena Kramer-Ypma, Johan Visser en kinderen en kleinkinderen, Irene Huitema

Woensdag 1 sept. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 2 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Trees Zijlstra-Hettinga, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, fam. Galama-Ypma, Douwe v.d. Werf

Zaterdag 4 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema, overl. ouders Dooper-Bruinsma

Zondag 5 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Klaas en Regina Stienstra-Houben

Woensdag 8 sept. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, uit dankbaarheid

Donderdag 9 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees Zijlstra-Hettinga, lev. en overl. fam. Dooper-Zijlstra

Zaterdag 11 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Terbraak-Zeilstra

Zondag 12 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de Boer, Dinie Huitema-Breteler en Thijs Huitema, Jaap Witteveen, Sjoerd Hettinga, overl. ouders Visser-Piekema en hun overl. kinderen

Woensdag 15 sept. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen,

Donderdag 16 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Trees Zijlstra-Hettinga, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Laura Esmeé Visser en haar ouders in China

Zaterdag 18 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Durk Thomas Henkes, Ele en Tineke Brandenburg

Zondag 19 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jrd. Nico Terra

Woensdag 22 sept. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 23 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees Zijlstra-Hettinga, Sim v.d. Berg

Kinderwoorddienst en Spelletjesdag



Vier juli

Vandaag hebben we de kinderen verteld over Jezus die veel goede dingen heeft gedaan om de boodschap van God over te brengen op de mensen. Op een dag zei Jezus: “Nu moeten jullie zelf de boodschap van God vertellen, ga op weg en neem geen spullen mee maar neem een tas mee met de boodschap van God en breng de mensen Vrede”. En dit kun je doen door mensen te helpen, de weg te wijzen of een complimentje te geven. De kinderen hebben een knapzak gemaakt met een vredesduif erop om zo het goede nieuws te vertellen.

Na de dienst hadden de kinderen een spelletjesdag. Na eerst wat limonade, begonnen de 27 kinderen aan het eerste kennismakingsspel, krantenmep, zodat ze met elkaar kennis konden. Hierna deden ze individuele spelletjes zoals: zenuwen spiraalspel, jeu de boules, blik gooien, koek happen, bal gooien, ezeltje prik en muizen vangen. De kinderen gingen in groepen er bij langs en er werd fel gestreden. Daarna hadden de kinderen wel trek gekregen en gingen we met zijn allen broodjes eten en wat drinken.

's Middags gingen de kinderen in groepen langs verschillende spelletjes zoals: Eierloop, pop aankleedspel, kruiwagenrace, posterloop estafette, skippybalrace en natuurlijk de natte sponzen wedstrijd.

Bij dit alles werd er fanatiek door de kinderen gespeeld, om maar zoveel mogelijk punten voor de groep te verzamelen.

Op het eind hadden we nog een gezamenlijk spel, waarbij de kinderen regelmatig van stoel moesten verwisselen, wat de nodige hilariteit mee bracht. Tenslotte kregen alle kinderen nog prijsje en een ijsje en ze lieten weten dat ze er volgend jaar weer zouden zijn.

De begeleiding.

CATECHESE/JONGEREN

Gastouders

Het lijkt elk jaar weer hetzelfde: de zoektocht naar gastouders voor de jongerencatechese is niet eenvoudig. Maar het is tot nu toe elk jaar weer gelukt. Zal het dit jaar ook weer lukken om twee paar gastouders te vinden? Helpt u mee: geef door of u iemand kent die volgens u geschikt is als gastouder voor een groep jongeren. De jongeren zijn gemotiveerd: we laten ze als parochie toch niet in de kou staan? Gastouders steken er vaak zelf ook nog heel veel van op! U kunt tips doorgeven aan Henny Brouwer (coördinator catechese) of pastor Germa Kamsma-Kunst

Uitnodiging!

Hallo jongens en meisjes!

Binnen onze parochie hebben we de Buitenschoolse Catechese. Bedoelt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Één keer per maand komen we op vrijdagavond bij elkaar van 19.00 – 20.00 uur in de pastorie. Ieder jaar werken we met een thema en dit jaar zal het zijn: **Bijbelverhalen**. Wat doen we dan op zo'n avond? Creatief bezig zijn, luisteren naar verhalen, kaarsje branden, spelletjes en een heleboel gezelligheid!

Heb je ook zin om te komen?

De volgende data komen we bij elkaar:

Vrijdag 24 september – het verzakte huis

Vrijdag 26 november – de lamp

Zondag 12 december - St Lucia viering

Vrijdag 17 december - kerstverhaal

vrijdag 28 januari – verloren schaap

Vrijdag 18 februari – soep koken

Vrijdag 25 maart – de boer en het zaad

vrijdag 29 april – de appelboom

vrijdag 27 mei – bezorgde leerlingen

Vrijdag 10 juni - Slotavond. Brood bakken

Zondag 10 juli – slotdag met spelletjes voor alle kinderen van de parochie!

We beginnen altijd om 19.00 uur! Tot dan!



Groetjes!

Mireille de Vreeze – 0619441799 / mefmdv@hotmail.com
 Henny Brouwer – 06 42714872 / hennybrouwer@gmail.com

Hoe groen is je hart?



Diaconale Jongerenweekend Solidair Friesland 22-24 oktober 2010

Het Diaconaal Jongerenweekend staat dit jaar in het teken van de vraag ‘Hoe groen is je hart?’. Je trekt erop uit om te ontdekken wat duurzaamheid betekent. Theatermaker Peter Vermaat neemt je mee in de wereld van Franciscus, indianenverhalen en gedichten. In zijn avondvullend programma confronteert hij je over het belang van duurzaamheid. Zijn verhalen laten horen welke figuren ons zijn voorgegaan. Hoe ga je vandaag de dag eigenlijk om met duurzaamheid? De workshop ‘people, planet, profit’ laat je door middel van grappige tests, oefeningen en spellen ontdekken wat het betekent om een groen hart te hebben. Een bezoek aan een ecologische boer verandert je blik op eerlijke producten. Van plastic zakken maak je kledingstukken die vervolgens in een modeshow getoond worden. Je maakt je eigen mondiale voetafdruk, dit is een maat voor de grond die we nodig hebben voor onze manier van leven. De gemiddelde Nederlander leeft op grote voet. Als alle mensen op de wereldbol zouden leven, dan zou een extra aardbol nodig zijn. Wat kun je zelf doen om de mondiale voetafdruk te verkleinen? Een indrukwekkende film over de watersnoodramp van 1953 zet je aan het denken over de dreiging van water en de kracht van de natuur. Op zaterdagavond neem je deel aan een viering in de Dominicuskerk rondom het thema “Hoe groen is je hart?” Op vrijdag en zondag zijn er gebedsmomenten in de crypte om samen te zingen, bidden en stil te zijn.

Locatie: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21A, 8911 JT Leeuwarden. Er is een slaap- en eetaccommodatie aanwezig.

Kosten: 10,-- euro per persoon.

Voor opgave en meer informatie:

Ilse Douma

T: 058-213 00 46

M: ischaap@solidairfriesland.nl

www.solidairfriesland.nl > jongerenproject

Martinusdag



Zaterdag **13 november** is het weer zover:

de Martinusdag! Onze bisschop, monseigneur Gerard de Korte, wil graag alle tieners van 12 tot en met 15 jaar, die dit jaar gevormd zijn of worden, uitnodigen om deze dag met hem door te brengen in Groningen. Het thema is: Love.

Het belooft dit jaar weer een fantastische dag te worden, want er valt veel te beleven. In de workshops kun je je helemaal uitleven. Wat dacht je ervan om een streetdance aan te leren onder professionele begeleiding, onze bisschop persoonlijk te spreken en zusters die in een kloostergemeenschap leven te ontmoeten?

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur	Inloop (St. Jozefkathedraal, Radesingel 2 in Groningen)
10.30 uur	Eucharistieviering
11.30 uur	Vertrek met bussen naar Immanuelkerk aan het Overwinningsplein 1 in Groningen; Lunch
12.45 uur	Dans en entertainment
13.15 uur	Inleiding: Love.
13.45 uur	Workshops I
14.45 uur	Pauze
15.00 uur	Workshops II
16.00 uur	Pauze
16.15 uur	Presentatie workshops
16.30 uur	Einde Martinusdag

Voor het ontvangen van de Martinuskrant, voor meer informatie of voor opgave, kun je contact opnemen met Lisette Winter: 050- 4065888 of **l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl**. Het wordt weer een geweldige dag, dus geef je snel op!

Kijk ook op de website van het bisdom:

www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

DIACONIE



Ga je mee? Gaan we samen!

Wat is gezelliger dan samen dingen ondernemen? Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar behoefte aan. Maar samen is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet er moeite voor doen. Je moet moeite doen om je open te stellen voor die ander.

Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseert Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap Noord Nederland weer 'n Samen-Doe-Dag, in de Oerdracht te Joure.

Het thema is: 'Ga je mee? Gaan we samen!' Wij zullen op die dag in gesprek en spel, in muziek en kunst laten zien wat wij samen met anderen te bieden hebben aan eigenheid, visie en persoonlijke beleving. Iedereen die daar komt zal met zijn of haar vindingrijkheid en creativiteit dingen tot stand brengen. Wij zullen versteld staan. We kunnen dan ervaren dat samen meer is dan één en één! 's Morgens zijn bisschop G. de Korte van de R.K. Kerk, Ds. L. Bergstra, voorzitter ACV van de PKN in Fryslân en Ds. R. Veenboer, voorzitter van de Friese Raad van Kerken aanwezig.

Er is een optreden van theater RAKMAK. 's Middags zullen werkwinkels worden gehouden die in het teken van de elf steden staan. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. We worden daarbij aangemoedigd door de drie ex voorzitters van de Elfstedentochten!

De dag wordt afgesloten met een viering, waarin alles van de dag zijn plaats zal krijgen.

De dag is bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap en allen die zich bij hen betrokken voelen in kerk en samenleving.

Noteer de datum 16 oktober 2010 van 09.30 u.-16.00 u. in de Oerdracht te Joure Informatie kunt u krijgen bij: de provinciale werkgroepen Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap, voor Drenthe Mevr. B. Beunders tel.: 0592-305450 of 0592-305454, voor Groningen de heer J. Leuvenkamp te Groningen, tel. 050-5413926, voor Friesland mevrouw W. Altena te Wolvega, tel. 0561-616216. De dag wordt, evenals de Samendoedag van 2008, georganiseerd door de Stichting Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap in Noord Nederland. i.s.m. Solidair Friesland, Solidair Groningen/Drenthe De KIM en SGGD (Samen Geloven Gewoon Doen)

Ds. Dieke Heijs.

Voorzitter werkgroep

Waarnemend voorzitter Drs. Ciel Huitema

Vastenactie Malawi 2010

In het 50ste jubileumjaar van de Vastenactie hebben we met elkaar aandacht gegeven aan *Malawi*.

Onder de noemer, *Behoud de schepping* zoemden we in via **onze fototentoonstelling** en **de zondagsvieringen** op hoe boerenfamilies en gemeenschappen in Malawi streven naar een beter bestaan en de manier waarop zij met landbouw voorzien in hun behoefte aan voedsel en daarmee een bron van inkomsten hebben.

Op de achtergrond speelde hierbij ook heel duidelijk de problematiek van het veranderende klimaat. Een factor die mensen in een land als Malawi in Zuidelijk Afrika bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. Klimaatverandering is voor hen een onmiskenbare realiteit: hogere temperaturen, onstuimige regens en langdurige droogtes. Het vergt een aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Op een wijze die een verbetering kan betekenen voor hun eigen leven als die van toekomstige generaties.

Onze benadering daarbij lag nadrukkelijk op de mens: de problematiek van klimaatsverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk. Mensen in ontwikkelingslanden worden hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het broeikaseffect. Eigenlijk is dat erg onlogisch!

Wij zijn bewoners van die ene schepping en daardoor verbonden met elkaar en met het milieu waarin we leven. Dat vraagt van ons dat we verantwoordelijke rentmeesters zijn die in het belang van onze kinderen en kindskinderen voor de aarde zorgen.

Hartelijk dank (zikomo!) voor uw inzet en uw bijdragen in het kader van een samenwerking aan een duurzamere toekomst!

En.....mocht u na het lezen van dit stukje enthousiast geworden zijn om in onze werkgroep mee te werken aan die wereld....., dan kan dat ook. Geen ver van mijn bed show, maar..... in de werkgroep VOM te Bolsward.

Heb lef, DOE MET ONS MEE! Geef u op bij een van onze leden van de werkgroep: Sietse Leenstra, Hellen Oosterbaan, Gonnie Huitema of Marlies Breeuwsma tel 0515.575894 of 0515.573177 of 0638006124 (mobiel)

*Namens de VOM Werkgroep
Marlies Breeuwsma*

OECUMENE

Startweekend 11 en 12 september

Een herhaald bericht, omdat er vanwege de vakantieperiode wellicht andere zaken voorrang hadden. Maar we hopen dat veel parochianen mee zullen doen aan het wel slagen van dit weekend. U hoeft daar niet veel voor te doen, alleen maar aanwezig te zijn met uw gezelligheid!

Onder het motto “SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN” zullen de Martini gemeente, de Gasthuis gemeente, het Keerpunt en de Katholieke parochie gezamenlijk de activiteiten op zaterdag 11 september organiseren. We zijn van plan om vanaf 15.00 uur met alle leeftijden bij elkaar te komen en hebben volgens ons een mooi programma voor u bedacht:

15.00 uur - 17.00 uur:

Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar zullen er allerlei leuke en spannende spelletjes plaatsvinden.

15.00 uur - 17.30 uur:

Voor alle gemeenteleden en parochianen zullen er oud Hollandse spelen zijn.

16.00 uur - 18.00 uur:

Voor de jeugd van 8 tot 12 jaar zullen we een zeskamp/stormbaan organiseren.

19.00 uur – 21.00 uur:

Voor de mensen van 12 tot 88 jaar zal er ook een zeskamp/stormbaan plaatsvinden.

17.30 uur – 20.00 uur:

Voor een ieder die maar mee wil doen houden we een grote gezellige barbecue.

De activiteiten en de spelletjes zijn zo op elkaar afgestemd dat een ieder genoeg tijd en ruimte heeft om te barbecueën.

We hopen met zijn allen op een gezellig en geslaagd weekend met heel veel deelname!

Geeft u op **VOOR 1 SEPTEMBER** bij het parochiesecretariaat . U kunt uw opgave ook sturen naar **info@franciscuskerk.nl**.

Geeft u bij het opgeven door aan welke activiteiten u mee wilt doen, uw naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.

(Er zijn ook vrijwilligers nodig om alles klaar te zetten, om te begeleiden bij de spelletjes en om alles weer op te ruimen. Wie wil meehelpen? Geef dan door wat je wilt doen.)

Vriendelijke groeten van de startdienstcommissie.

Oecumenische viering Burgwerd

Zondag 12 september is er om 11.00 uur een oecumenische vredesdienst in Burgwerd. Voorganger is ds. L.H. Westra. U bent van harte welkom.

De oecumenische werkgroep.

WAT GEBEURT ER MEER IN ONZE PAROCHIE?

Activiteitenkalender:

- Zondag:** Tijdens de viering van 10.00 uur crèche
koffiedrinken na de H. Mis.
19.00-20.30 uur rep. Joachimkoor
- Maandag:** 14.15-15.30 uur rep. KBO-koor 13 sept.
15.30-17.00 uur kinderkoor
- Dinsdag:** 19.30 uur rep. Dameskoor
iedere 1^e dinsdag van de maand
- donderdag:** 19.30 uur rep. dames- en herenkoor
19.15-20.30 rep. Cantus Deo-koor



Parochiezaal:

Ma. 30 aug.	20.00 uur	voorbereiding Kerst
Di. 31 aug.	18.30-19.30 uur	Taizérepetitie
Di. 31 aug.	20.00 uur	PCI Viersprong
Wo. 1 sept.	19.30 uur	Programmeren koren
Vr. 3 sept.	19.30 uur	KPO-ABTB kaarten
Ma. 6 sept.	20.00 uur	Geloven Nu
Di. 7 sept.	19.00 uur	Taizéviering in de kerk
Wo 8 sept	20.00 uur	Parochiebestuur
Do. 9 sept.	09.30-11.30 uur	KPO
Do. 9 sept.	13.30-16.00 uur	Joachim
Vr. 10 sept.	19.30 uur	Solid Friends
Ma. 13 sept.	20.00 uur	Geloven Nu+ gastouders 2
Di. 14 sept.	13.30-15.30 uur	Diaconie
Di. 14 sept.	18.30-19.30 uur	Taizérepetitie
Di. 14 sept.	20.00 uur	Geloof en Leven
Wo.15 sept.	20.00 uur	Liturgiecommissie
Ma. 20 sept.	20.00 uur	TBM
Di. 21 sept.	18.30-19.30 uur	Taizérepetitie

Wo.22 sept.	13.00 uur	Klokrapen
Do. 23 sept.	13.00 uur	Kerkschoonmaak
Do 23 sept.	13.30-16.00 uur	Joachim
Vr. 24 sept.	19.30 uur	Solid Friends
Za. 25 sept.	08.30 uur	Kerkplein leeghalen

Pastorie/bovenzaal:

Ma. 6 sept.	20.00 uur	Liederencommissie
Di. 7 sept.	20.00 uur	Jongeren catechese
Wo.22 sept.	19.30-22.00 uur	Jongerenweekend
Vr. 24 sept.	19.00 uur	Buitenschoolse Catechese

Nieuw in de stellingkast parochiezaal:

Raad van Kerken	Bulletin 3/2009
Kath.Ver.v.Oecumene	Pokrof nov.2009 – juli 2010
St.Miljeu Werkgroep Boalsert	Jaarverslag 2009
Bisdom Gr./Leeuwarden	Het Bisdombad zomer 2010
Plantein	Informatiefolders
MIVA	folders 75 jaar MIVA

Op weg naar de parochie(s) van de toekomst!

De afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met ondermeer de parochiebesturen van Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum over hoe we in de toekomst meer kunnen samenwerken. Ook de komende maanden zullen er weer gesprekken plaatsvinden met besturen en parochiële werkgroepen. Na het vertrek van pastor Draisma zal dit proces gewoon voortgezet worden. Momenteel zijn de besturen, de werkgroepen catechese, de pastores en de PCI's in gesprek wat intensievere samenwerking zou kunnen betekenen en wat nodig is voor de toekomst van de parochies. De fase waarin we nu zitten is een kennismakingsfase: wat gebeurt er in de verschillende parochies, wat zijn de sterke punten, wat zijn de minder sterke punten, en wat zijn de wensen voor de toekomst? Na deze bijeenkomsten zal gekeken worden welke stappen er gezet kunnen worden in de samenwerking. Hoe die samenwerking er uiteindelijk uit gaat zien is voor iedereen nog een open vraag. We gaan op weg, en zullen samen onderweg ontdekken waar de toekomst ons brengt. We houden u allen op de hoogte.

De pastores Van der Wal, Kamsma en Draisma

Sint Franciscus Herenkoor

555 jaar geleden, toen Bolsward stadsrechten kreeg, stond in onze stad een klooster van de Franciscaanse minderbroeders. De Broerekerk was toen een kloosterkerk, en ongetwijfeld werd er daar door de monniken veel gregoriaanse gezangen gezongen. 142 Jaar geleden werd in de Rooms-Katholieke kerk van Bolsward een Herenkoor opgericht. Een groot gedeelte van hun repertoire bestond uit Gregoriaanse gezangen, ter ondersteuning van de Liturgie. Dit koor bestaat nog steeds. Naast de hedendaagse kerkmuziek wordt het Gregoriaans nog gekoesterd als een kostbaar erfstuk. Het Sint Franciscus Herenkoor wil graag iedereen hiermee kennis laten maken en wel op zaterdagmiddag 28 augustus en zaterdagmiddag 4 september tussen 13.30 uur en 14.30 uur. Zij zingen dus dezelfde gezangen zoals de Franciscaanse monniken dit 555 jaar geleden hebben gedaan; en in dezelfde kerk !

Telefoonboeken

Voor een activiteit met de jongeren hebben we een aantal oude telefoonboeken nodig. Zijn er parochianen die nog oude telefoonboeken thuis hebben liggen, die wij voor deze activiteit mogen gebruiken? U krijgt de telefoonboeken niet meer terug, want na de activiteit zijn ze niet meer bruikbaar. U kunt de telefoonboeken inleveren bij het parochiesecretariaat. Alvast bedankt!

*Namens de werkgroep jongerencatechese,
pastor Germa Kamsma-Kunst*



KBO

Heeft u zich al opgeven voor de reis op woensdag 8 september aanstaande? We vertrekken om half negen vanaf het busstation t.o. de Groene Weide. Waar gaan we heen? Vanuit Bolsward rijden we naar Emst waar we gaan koffiedrinken met gebak. Daarna gaan we een tour maken over de Veluwe en vervolgens naar Harderwijk waar we inschepen voor een drie uur durende vaartocht over de Randmeren. (Er is een lift aan boord). Tijdens de tocht wordt u een koffietafel met soep en kroket aangeboden. Om 15.00 uur arriveren we in Spakenburg waar we een rondwandeling maken. Vervolgens vertrekken we om 16.15 weer om ± 18.00 uur in Bolsward aan te komen. De kosten voor deze prachtige dag zijn € 46,50 p.p. U kunt zich opgeven door bovenstaand bedrag over te maken op bankrekening nr. 308755081 Rabo o.v.v. dagreis KBO Bolsward. Of persoonlijk bij dhr. W. Teernstra, de Gear 4, Bolsward. Uw opgave dient voor donderdag 2 september binnen te zijn.

Het bestuur



KVG- Woensdag 22 september 2010

In het Marnetheater van het Marne College wordt weer een gezamenlijke avond van de vrouwenorganisaties van Bolsward gehouden. Voor de pauze treedt actrice Marijke Kots voor u op met *“U lijkt op Heintje Davids”*. Dit is solotoneel.

Na de pauze een bijzondere theatrale muziekact van de cabaretgroep *“Top Sekreet”* uit Leeuwarden.

De entree van deze avond is € 5,- (incl. 2 consumpties) en de aanvang is om **19.45 uur**. De NVVH Vrouwenennetwerk afd. Bolsward, die deze avond organiseert, wenst u een gezellige avond toe.

Het bestuur.

KPJ Bolsward

Helaas de KPJ in Bolsward bestaat niet meer. De vereniging die halverwege de jaren 90 ophield te bestaan brengt bij velen goede herinneringen naar boven. Zo hebben velen hun partner gevonden en zijn er vele vriendschappen uit ontstaan. Maar omdat iedereen overal naar toe is gegaan door, Nederland en zelfs Europa, leek het een aantal oud-leden een goed idee toe om weer eens bij elkaar te komen. Dat zal zijn op 18 juni 2011. Noteer dus die datum als je lid bent geweest van de KPJ vanaf de begin jaren 70. En geef je desnoods alvast op via kpjbolsward@gmail.com Namens de organisatie alvast bedankt en wie weet tot ziens.

Ton Visser.

Opbrengst collecten

De collecten voor *eigen kerk* hebben, over een periode van acht weken € 2.121,40 opgebracht.

ALLE GOEDE GEVERS HEEL HARTELIJK DANK!

De volgende parochieklok loopt van **24 september tot 22 oktober**
Kopij en misintenties voor de volgende klok graag inleveren
vóór woensdag 15 september 2010

Parochie Sint Franciscus van Assisi te Bolsward
www.franciscuskerk.nl

Parochiesecretariaat: telefoon: 576998; e-mail: **info@franciscuskerk.nl**

Openingstijden: maandag 09.00-12.00 uur en woensdag 09.00-12.00 uur

E-mail: Pastorie, koster, huishouding: **JR.Wal@planet.nl**

Secretaris parochiebestuur: Dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 576126, E-mail: **janterra@planet.nl**

Parochieklok: Anny Witteveen, Laag Bolwerk 33, tel. 574580

E-mail: **parochieklok@hotmail.com**

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie of
doorgeven aan Mevr. R. van Dongen, Pater Schuurmanstraat 22,
tel.574579 e.mail: **dong2103@planet.nl**

Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het parochiesecretariaat. Tel. 576998;

E-mail: **info@franciscuskerk.nl**

Pastoor: J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV

Telefoon: 572206, Pers. E-Mail: **JR.Wal@planet.nl**

vrije dag: maandag

Pastoraal Werker: G.M.H. Kamsma-Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP

Telefoon: Pastorie: 572528, thuis: 573923

E-Mail: **gmh.kamsma@gmail.com** vrije dag: donderdag

Koster: A. Mulder, Sneekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie: 575924,

Thuis: 573216, vrije dag: woensdag

Huishouding: M.C. Douma, Prinsenburg 23, 8702 AM, Tel. 575004,

vrije dag: woensdag

Financiën: Giro Parochiebestuur St. Franciscusparochie: 81 50 58

Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr 21.53.06.511

Rabobank nr. 30.87.05.483

Dat kost lood: ABN Amrobank nr. 55.24.12.511

Zieken:

Langdurige zieken of ziekenhuisopname kunt U doorgeven aan:

Thea Foekema, tel. 573978 en b.g.g. Joke Hooghiemstra tel. 575058 en aan

Truus Yntema tel. 574880

Heiligenkalender, bloemen en foto's: **www.pylgeralmanak.nl**